



Prinsesje Sterremuur

door G.Th.Rotman

HET KWARTET

De Rotterdammer - Nieuwe Haagse Courant
Nieuwe Leidse Courant - Dordts Dagblad

Prinsesje Sterremuur

E e n s p r o o k j e

d o o r G . T h . R o t m a n

m e t 112 p l a a t j e s

HET KWARTET

De Rotterdammer - Nieuwe Haagse Courant
Nieuwe Leidse Courant - Dordts Dagblad



1. Laat op de dag, toen het avondgoud al tussen de bomen stond, liep er 'n houthakker langs de bosweg. Hij droeg zijn bijl bij zich, want hij was klaar met z'n werk en ging naar huis. Opeens hoorde hij héél, héél zachtjes huilen, ergens op zij van de weg. Hij liep op 't geluid af en .. o, wonder daar zat op 'n laag eiketakje een héél klein meisje, nog kleiner dan 'n mensenhand.



2. De houthakker zag dadelijk, dat 't een feeënkindje was: ze had immers vleugeltjes aan en een flonkerend sterretje in 't haar, en huilen dat het kindje deed, huilen..... "Och, och, wat ben ik dom!" jammerde het, "ik kan nog niet vliegen en toch heb ik het geprobeerd. En mama is niet thuis! — Och meneer, zet me alstublieft gauw weer boven in de boom."



3. De houthakker hield het meisje voor zijn gezicht om het goed te kunnen bekijken. "Zo", zei hij, "is dat nou een echt feeënkind? Kom, ik neem je mee en laat je voor geld aan de mensen zien. Jongens wat zal ik rijk worden!" En hoe het kindje ook jammerde, de boze houthakker stopte het in z'n zak en nam het mee.



4. "Vrouw, kijk eens wat ik heb!" riep de houthakker uit, toen hij thuis kwam. "Nu hoeven we niet meer te werken!" En met krijt schreef hij op de voordeur: "Hier is een echt feeënkind te zien." Nu, Elsje — zo heette ze — had bekijks genoeg en de houthakker ontving heel veel geld. Maar Elsje vond 't niets plezierig, dat al die grote mensen haar stonden aan te gapen.



5. 's Avonds fluisterde de houthakkersvrouw haar man wat in 't oor en de houthakker knikte geheimzinnig van ja. En toen ... o, kinderen! ... nam de boze man een geweldig grote schaar en knipte Elsje's mooie gazen vleugeltjes er zo maar af. "Ziezo", bromde hij, "nu zul je vast niet meer wegvliegen." En het mooie, flonkerende sterretje nam hij haar óók af.



6. Toen het bedtijd was, zocht de houthakkersvrouw een ouwe suikerpot op, waarin Elsje precies paste. En daar moest ze nu in slapen. Ze lag wel niet erg gemakkelijk, maar dat wende op de duur wel. Zo werd Elsje langzamerhand groter en moest nu allerlei huishoudelijke werkjes doen.



7. Elke dag moest ze de lepels en vorken schuren en de bril van de vrouw schoonmaken. Maar 't ergste kwam vrijdags. Dan moest ze de hele tafel met was wrijven en de grote koperen kandelaar poetsen. En als ze 't niet goed deed, stopte de vrouw haar voor straf in een doos! Gelukkig maar, dat Elsje gauw een vriend vond aan wie ze alles kon vertellen.



8. Toen ze namelijk weer eens de tafel wreef, kwam er een dikke bij door 't open raam naar binnen vliegen. "Bonjour," zei de bij. "Aangename kennismaking. Ik ben Mr. Prik, de wasfabrikant". — "En ik ben Ella, het feeënkindje", zei Elsje. "Kom je mij eens opzoeken?" vroeg de bij. "Ik ben op 't ogenblik in pension achter in de tuin, tussen de Oost-Indische kers".



9. Daarop vloog de bij weer weg. Maar Elsje sloop, zo vaak zij de gelegenheid had, stilletjes naar de Oost-Indische kers en keuvelde er gezellig met haar vriendje de bij. En altijd schonk hij heerlijke bloemendauw voor haar in, met honig vermengd. Ja, dat was een echte vriend, waar ze altijd op rekenen kon. Dat zou gauw genoeg blijken.



10. Op zekere nacht schrok Elsje plotseling wakker door een zacht gekrabbel aan haar voetjes. Voor haar stond . . een klein muizenvrouwtje, niet groter dan Elsje zelf. Ze had een brandend kaarsje in haar voorpootje, en haar donkere kraaloogjes keken bedroefd en angstig. "Och, ga toch eens mee", fluisterde het vrouwtje. "Mijn kindje is zo ziek. Ik weet geen raad meer."



11. Elsje stond op en volgde het muizenvrouwkje met kloppend hart, want ze was toch eigenlijk wel wat bang. Het vrouwkje ging haar voor naar een hoek van de kamer; daar was een gaatje in de muur, waardoor ze in een lange, donkere gang kwamen. Aan het eind daarvan opende het vrouwkje een deurtje en . . nu stonden ze in een kamerkje met allemaal kleine bedjes.



12. In een van de bedjes lag een ziek muizenjongetje. "Zie je nu wel, hoe ziek 't arme kind is?" zuchtte het moederkje. "Och, och, had ik maar 'n stukje kaas voor hem, dan zou hij wel gauw beter zijn, zegt de dokter. Maar de hout-hakkersvrouw bergt de kaas in 'n dek-schaaltje en daarom kunnen we er niet bij. Ach, zou jij ons niet kunnen helpen?" — "Ik zal er eens over nadenken," zei Elsje



13. Het mallemoedje (Katie) liep nu weer bij haar leech en de volgende morgen al heel vroeg, terwijl de bootmaker en zijn vrouw nog slapen, alomst liep gheen heer naar vrienden; Mr. Priik nu vroeg hem een raad. "Weet je wat", zei de hyl, toen Katie alles verteld had, "ik toen strak je wel in de winterhoek zitten. Nu let dan maar eens op, wat er gebeurt zal."



14. Toen de bootmakervrouw die morgen de leechvanger prinsden had, ging ze, als gewoontje, naar de kast om leech te halen. Jakt toen ze 't dek-schaafje in haar handen had, kwam Mr. Priik te voorschijn, zette zich op de kast van de vrouw en, en 't rinkeldekluis. Daar viel het dek-schaafje in de hand vallende op de grond.



15. Als de hoedhoudervrouw nu maar versneld had, was 's alomteerwroek dat was van de lij, zou ze haar kuis wel beter opgehouden hebben. Maar ze legde de hie help te moet open en bloot in de kast. Nu 's rechte trek vader Langstaart en met 's hie melomfante op uit' Jangere, was 's trek! Hie kluisen werden afgesloten en door de manservanting geroep!



16. De hoedhoudervrouw zette 's paar ogen op als theelappen, toen ze de andere morgen het afgeknagde mes-achtje van haar kuis vond. Maar 's nachte, toen de hoedhouder en 's troet allang sliepen, stond Flapje op en sloep stiltoep met haar ziele vriendje. Nu die was, dank zij de kuis, al heel wel opgeknap!



17. — Van nu af een fransch en een nederlandsje, zo hoort het nederlandsje, elke nacht een le- roek en twee dan een poosje aan zijn ledige vaders praten, en een speels met tanschevretjes. Maar je begrijpt dat dat alles heel vulligjes moet gebeuren, want het is voor, dat de houthakker of a'k. vrees en achter loopen?



18. — Toen een nederlandsje hield van, gel moeder Langelaars een geweldig ouderlijkje. Ze had tanschevretjes met tanschevretjes gekregen en nu het een liden de tanschevretjes alletjes speelsjes onder de praat liden. Maar o' niet, door het liden dat ze tanschevretjes vullig de houthakker vullig, en wat hij en liden — ja, dat is speelsjes liden?



19. „Kindelijk moesten de muizenkinderen naar bed en Elsie naar afscheid. Maar ze was nog geen tien tellen weg, al er kwam een harde slag. „O... Elsie!“ gilde juffrouw Langstaart. „Vader holde weg om te roen, wat er gebeurd was en kwam lullen inden troeg. „Ze rit in 'n val!“ hijpte hij. „die moet daar nog maar net neergevallen zijn!“ Wat een verslagenheid bij de muizen!



20. „Gie kanten het kind sien een kase lat overlaten“, bevalt vader. Met Franse en Spita, z'n twee doggers die jongens, trok hij er dadelijk op uit. De hele nacht bleefden ze wacht bij de muizen en spraken Klage moed toe, zodat ze in slaap viel. En toen de dag aan brak, waren ze nog steeds te polzen over middelen om hun vriendinnetje te helpen.



21. "Dio-ia-lop! Daar ging op eens de kerkendeur open. Verspreidde alle op de grond viel, toen zag het het gaulje leere-ken, maar vader en Spira wippen in een grote leere, die elkkij stond. — Het was de houthouder. "Als ze", zei hij, terwijl hij Elze alle de val haalde," als ze, hij de landjeven op lichte geveest? Wije nu dus maar eens gree, maar je wippen."



22. Maar Elze wilde volstrekt haar vriendjes niet verraden. "Het zeg ik nooit!" wilde ze. Nu stapte de houthouder naar in een doos en bond die alreng dicht. "Ziezo", zei hij grinnik, "je leert er niet al voor je me zeg, waar de mieren wonen? En geen eten of drinken krijg je? Ik zal je leren, met de dieven onder één hoedje te spelen!"



23. De houthakker zette de doos op een plaats en wilde zijn handen gaan wassen. Maar, o schrik! Slót dat hij z'n hand in de eerste laars stak, sprongen wip! wip! de twee molten er uit. Met 'n schreeuw van schrik afdagende de houthakker de laars van zich af, maar Vader Longstaart en Spits waren al daar het moltengevatje vervoeren!



24. In de donkere ruimte achter het kasten beachel zat Franse hen op te wachten. Met z'n drieën overlegden ze nu, hoe ze Elsie zouden helpen. "Ik komag het toewijje door" zei Spits. "En hoe krijgen we dare het deklaaf er af?" zei Vader. "Neen, we moeten vannocht een gat in de doos knagen, dan kan ze er zo uitkruipen!" Dit was dus afgesproken.



25. Midden in de nacht klasterden Vader Langstaart en zijn twee jongens op het plankje, waarop de doos stond en begonnen het gat te knagen. Het was geen gewaaltiglijk karwei, maar eindelijk was het gat zo groot, dat Klasje er door kon. Maar — hoe mocht ze nu van die hoge plank naar beneden komen? Want ze had geen scherpe oogeltjes, zoals de muis.



26. Spide wist raad. Op een staal haal hij de loopen van de houthakkerzwaai ontdekt. Hij esfelde een er van helemaal uit, knipte in de za cirkregen draad een aantal lussen en maakte hem vast aan een spijkerrij, dat in de plank zat. Klasje kwam nu een vier een haar vooten in de loopen zetten en zo naar beneden klimmen.



27. Spoorlijk zat ze nu veilig en wel bij de Langstaartjes aan tafel. De gratenpop, die moeder Langstaart op-date, maakte lijn, en er werd hartelijk gelachen om de poetsen, die zo de leusbakker geknikken hadden. Maar toen Elajo de molajen daar zo geest-lijk bij elkaar zag rillen, dacht ze opeens weer aan haar mama en begon heel erg te huilen.



28. "Hoeel je wilt" zei vader Langstaart. "Ik breng je morgen bij m'n neef Dikwerf, de veldman. Die zal er vast wel raad op weten, om je moeder terug te vinden." — Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen, na een hartelijk afscheid trokken vader Langstaart en Elajo er op uit. Het was een verre tocht, maar de een scheen heel lief en de haren gründen samen het gras.



29. Yung is de middag bereikten in het karetsveld van neef Dikmoet. Door de dikke bomen, die voor Foeje rekoog stonden, als voor een beschutting, leunden ze zich een weg. Neef Dikmoet stond juist voor de deur een lachje te schoppen. "Wel heb ik van mijn leven!" piepte hij. Hij bligte over zijn voorpoortje; 't volgend oogenblik stond de deur open. En



30. Tien ondergetate palke van reukhouten-jongens kwamen naar buiten gestroomd en redden de gasten logemoet. Ook moeder Dikmoet verscheen op de drempel. Er kwam aan 't vertellen geen eind. Vader Langstaart moest natuurlijk blijven eten en een pijpje roken; dan konden ze de hele zaak even op hun gemak samen bespreken.



44. "Het leeft bijeen", zei Siet, toen de beiden nu het een genotig bij elkaar zaten. "Wat ik volgende week graag heb, want de kerkdienst is niet, om een uitsluiting te bekomen. Nu die kerkdienst zal er niet meer van komen. Laat het zijn dat hier, dat zal ik het meenemen". Toen zij van afgezien, verrek, maar lang, maar, dat Elze en al de kinderen en nog meer.



45. Maar alles was heel anders, alleen, dat Elze zich voorgesteld had, dat was niet. Een paar dagen later, toen de laatste dienst naar het kerkhof was gekomen, was het al. Elze moest het zien van de jongen op 't kerkhof. Maar ze merkten wel dat Elze. Vader deed de toekomst op dat, "want", zei hij "want het is niet dat het is niet."



43. Nadat de kinderen een paar je-
 uwe de deur gespeeld hadden, gingen
 ze eens in lijke telden boven op de
 hevel, waarin het Dismartenhuis
 afgegraven was. "Kijk! Een schoor-
 steen! riep Knuldestroef op eens.
 "Het komt ook uit!" — "Die is vast
 een ons huis!" zei Kuagurus.
 "Veel je wat, we moeten hier recht
 naar beneden en het groven, dan
 komen we toch in huis!"



44. Kleur rood het echt niet goed.
 Maar daar stonden de hengel-
 rijk aan te leggen om te groven, dat
 de kluis Kleur om de oren vlogen.
 "Hoor! Ik heb er!" juichte Kuag-
 urus eens, en lollend lollend be-
 reiden te sticht ontsig. Maar toen
 verrijden te meeren van water.
 Want de waren niet in hun eigen huis
 maar in het huis van de Ma!



35. "Da, wat een gruwelijk beest was dat!" Zij zat midden tussen z'n potten met molkenhammen, ogerlingen, gongchak en warmwater, en alhoewel alle zo maar kokend en wel naar binnen. En wat 'n regel was dat minister, en wat gluurde hij hen met z'n kleine, klippige oogjes valse van? Nieuw maar, daar zou je nu heus klappen van krijgen!



36. Gelukkig stond er 'n deur open, en zag men de hem behuizing terug kregen, redden ze angstig piepend weg. Maar dat viel niets toe, te al die afdoelende gangen van het ministerie. Teltens stootten ze hun kop ergens tegen en alhier haarden ze dat afdoelende beest achter zich! Maar gelukkig, daar was licht! Nog een paar sprongen, en ze waren in de buitenlucht!



17. Maar de mol gaf het nog niet op. Het werd een wilde jacht, en het bleef voortduren. Klajo kroop angstig weg, tussen een lange hinderen. Als de mol later na haar viel zag, want ze kon niet zo hard lopen als de muizen. — Daar schreeuwde spontaan een aantal vlak langs de grond. Krabbelsnoet en Bousgras pakte elk een pool en — ze waren gevuld! "Dag Klajo! Zeg 'I am Mother!'" riepen ze nog.



18. "Is daar nog iemand?" riep de mol. Klajo gaf geen antwoord. Maar, daar had je 't al, de mol kwam regelrecht op haar schuilplaats af, greep haar bij de hand en slootde haar mee. "Wat een lief dienstmeisje heb ik nu!" riep het moeder uit. "En wat heb ik een dappig heer!" In het hol gekomen, deed hij de deur stevig op slot en slootde Klajo een grote beet in de hand.



36. "Vegem!" zei hij. "Vegem!" En
 zo moest het arme kind dag in dag uit
 de lange, donkere gangen van het mol-
 lenhuis vegen. En de mol souffelde
 overal alle gangen na om te zien, of er
 geen vuil was blijven liggen. Aan weg-
 lopen viel niet te denken, want de mol
 hield de deur steeds onopvallig geslo-
 ten en droeg de sleutel altijd bij zich.



40. Gelukkig was er een gang, die
 aan de sloothoofd oeffenon. Daar moest
 elke altijd water halen. En daar, aan
 de uitgang, was haar liefske plekje,
 waar ze vaak lang zat te luisteren of er
 geen hulp kwam. Want ook hier was
 geen denken aan ontsnappen: van be-
 ven en spij was niets dan de stoffe-
 gladde eren, en aan haar vreden de
 brede waterlaken.



41. Op zekere dag, toen ze weer met de vingers beeen lip te zwengen, hoorde ze achter zich een spottend stemmetje. "Ei, ei, moet het lieve frede-kindje voor diensmanneke spelen?" Pas op, dat je je blanke handjes niet laderst!" Elze keek om. In een gat in de muur zat een ondergondo, hoer-sardige dwerg, die spottend s'n tong naar haar uitstak.



42. "Via je weg, beljkerd!" riep Elze, en, woedend en angstig tegelijk. Geende ze de dwerg naar beeen midden in s'n gezicht. "O, o, o, minner, ze maken me dood!" Jammerde de dwerg. Hij maakte een lawaai, dat horen en zien verging en was meteen spoorloos verdwenen.



43. "Marten, er toe nu nog in m'n
oogeliek bespotten ook?" ruchtte Klasje,
en vroegte verder, tot ze bij de uitgang
aan het water kwam. Daar zat, op s'n
eigle gemakje, een vreemdsoortig boer-
schap. "Ik ben Jeremias, de lûkker",
zei hij. "Ik ben gekomen, om je te hel-
pen. Ik heb wel gezien, dat de mol je
pijnt. Maak maar, dat je vannacht bij
't ophooven van de muren weer blij bent!"



44. Die nacht, toen de mol sliep,
stond Klasje op en sloop naar de water-
kant. Daar zat Jeremias al met 'n
roosel reilhoofje op haar te wachten.
"Hie is het jacht van X. M. Hoekeloorl
XIII, de lûkkerkoning", zei hij. "Stop
maar gauw in!" Jeremias zette zich
aan 't roer, en spoedig schoten ze
opert in de stille nacht, tussen water-
lelies en plompelbloemen door.



43. Plotseling stierf Jeremiaas het bootje met een aansal in een snelle rukbeweeging de blieven. Aan het wind daarvan van een hoge, het verlichte poort. "Dit is het gebied van de kerk-kerkoning", zei Jeremiaas. Tegelijk kwam er een oude kinderlied met een grote lantaarn te verspreiden. Hij maakte het bootje vast met de lous, die Jeremiaas hem loesde.



44. "Waar, ja, is dat nu dat dreven-land, waar je van spreekt?" grende de lantaarn, terwijl hij zijn lantaarn oplichtte. "Ze niet er anders niet naar uit? In mijn tijd had elk behoorlijk kind twee vliegels en een sterren-lijst. Ja, ja, we beleven rare tijden te-gevoerdig? Lanta. 'I zal wel zo mee-ten zijn loop naar door?'"



47. Ze gingen nu de heek om ... en, noch maar, wat een prachtig schouwspel zag Elze nu! Op een groot veld van waterlilies, in 't rond verlicht door vlakjes vermoord hout, zweefden libellen zingend rond op de rook van de zonlicht. Kevers, kikkers, water-ralles en salamanders waren te gast. "Kijk, daar glinst in 't moekje bij de heek!", zei Jeremia, daar moesten we naar toe!"



48. "Maak je maar niet angstig; ik heb hem al over je gewonnen", verzekerde Jeremia er aan toe. Maar wel, wat was Elze verlegen, toen ze in deuren het waterlilieveld moest overstekken en al die delfige gasten haar met nieuwsgierige ogen aanschouwden! Zo was hij, toen ze eindelijk van de heek stond! "Hier is het moekje, Siro," zei Jeremia,



49. Vervolgens maakte hij een diepe-
 bulging en verdween. Harro Kraak, de
 enige minister van 't hofte koninkrijk,
 bood Klaje bevelen zijn afbankje aan,
 en nu vertelde Klaje wat er gebeurd
 was, en dat ze zo graag naar de ko-
 koningskoning wilde. Springvriend en
 Happelaar, de twee koninklijke prin-
 sen, stonden vol belangstelling toe.



50. "Wel", het donker barokbark.
 "Z.M. Langhaan, de lakenkoning,
 is heelalig mijn beste vriend. Hij
 komt over drie dagen hier op bezoek.
 Je moet dus tot saling maar geduld
 hebben". Totussen was het feest afge-
 lopen en de gasten kwamen alomend
 samen van de koning. Een voor een
 kwamen ze een lading maken, gaven
 hem een pootje en verdween toen
 de lading.



51. "Nu moet je eerst een lieflijk
schrijven aan de familie Donsdorp", zo
de koning, toen de gasten weg waren.
"Anders maken ze zich ongerust over
je". Prins Huppelaar bracht een loo-
naartje en in de heldere maanlicht schreef
Elise haar briefje, dat daarop door een
klokkende vent weggebracht. Toen werd
ze naar haar bedje gebracht: een hang-
matje, uitgespannen tussen de bomen.



52. Wat lag Elise daar heerlijk!
De waterletje's geurden, het riet
ruilde en het nachtwindje wiegde
haar zachtjes heen en weer. Maar
in haar dromen was het alsof 't haar
mama was, die voor haar zong en
haar te slaap wiegde. Ze lag er
doo, tot prins Huppelaar haar de
volgende morgen kwam wekken.



23. Na het ontbijt, zei Hoppelbaer:
 "Wil ik je nu nu's vader's boeskrift
 even laten zien?" "Graag", zei Kla-
 je, en ze gingen ze samen op weg. Het
 eerst kwamen ze aan de school van
 meester Kruik-man-rank. Die was met
 aan de rangen bezig, want kikkers zijn
 erg moeilijk, zoals je weet. Nu, prime
 Hoppelbaer kraakte dapper roer, want hij
 kende de liedjes allemaal op z'n duimpje.



24. Verder wandelende, kwamen ze
 bij een kikker, die bovenin een liedel-
 de zat. vlak voor hem hing een loot-
 steel de sloot, waaraan een sleut hing.
 "Is een wachtpost", zei Hoppelbaer.
 "Zo rijst er loer tien. Ziet hij een ander
 voor al reiger, dan trekt hij aan dat loots-
 steel, de steen plooft in de sloot en wij
 kunnen lelijke maken, dat we vogel-
 ren."



33. "Dat is aardig bestraft", zei Elise. Ze dwaalden nu steeds verder, totdat ze plotseling rookwolkjes zagen, die uit de bomen te voorschijn kwamen. Ze hielden er maar blazen. En wat ze toen zagen... ja, schrik daar maar niet van, want het loopt toch allemaal op 't laatste goed af.



34. Daar zat een afschuwelijke oude heks, met lange grijze haren. Ze was bezig om te koken van giftige schorling-bakken. En ogen dat ze had! Een van ze rillen! Aan haar grote handen had ze maar vier vingers, in plaats van vijf... En bij haar voeten zat de lelijke dwerg, die Elise al in de gangen van de mol ontmoet had!



57. "Mooder! Mooder! Daar heb je ze! Help! Help! Help!" krijste het monster. Elaje en prins Huppelaar maakten gauw rechtsonder, maar de heks had haar armen net zo lang maken als ze wilde. Elaje voelde zich door vier vreselijke vingers heetpakken en naar binnen trekken. En wat deed Huppelaar? Die sliep tussen de bomen en leerde daar alles af.



58. "Zo" grijnsde de heks, "Het is dat best, dat mijn lieve jongen zo geslagen heeft! Daar zal je voor bidden! Ik ben blij, dat ik je eindelijk te pakken heb!" Ze greep haar taverstal, maakte er Elaje rood aan, riep: "Hokus-pokus-kikertje-kwak!" en op eens veranderde Elaje in een kikker. Toen stootte de heks haar op in een kast.



59. Pritus Huppelaar had alles wel ontwaand aangezien en lijde met grote spanning naar zijn vader. De koning schrok er heus van. "Wat heb ik van mijn leven?" riep hij uit, "is die lelijke moerschoon weer aan de gang? Maar nu is het uit, voorgoed uit. Al moest ik er m'n eigen leven aan wagen!"



60. Hij riep de af's krom op. Het zijn trommelstager roepen en gaf hem bevel, alle kikkers bij elkaar te trommelen. Bona! Bona! Bona! Klonken de doffe slagen tussen het riet, en van alle kanten kwamen de inwoners van Kikkerland aanspringen: Baron Kruak en generaal Grootjas waren natuurlijk ook van de partij.



81. "Gefielde burgers!" riep de koning, terwijl hij op een spreukgeestdrift klon: "hebben jullie zin om vauding al morgen altoemal in kikkerlakken en stoeibourjes veranderd te worden?" — "Neen!" zwankten de kikkers. "Wel ne", vervolgde de koning, "dan gaan we vromacht oeder leiding van onze voortreffelijke generaal Groenjas de moerastels gvingen samen!"



82. Die nacht omsingelden de kikkers onder doodse stilte de verchlijplanta van de heke. Generaal Groenjas liep van de ene naar de andere kant en deelde bevelen uit. "Als ik haar overstal moet eerst te pakken heb!" Donderde Ruppelaar, "dan kom ze ons niets meer doen!" Dit zeggende verdween hij tussen de bomen.



63. Voorzichtig kroop hij door de bladen naar het hel. De heks lag met haar kind op een rustbank van gras en riet te slapen; de koverstaf had ze in de hand. "Dat tref ik", dacht Huppelaar. Hij pakte voorzichtig het uiteinde van de stok en zei: "Hekse-pokus-kikker-tje-keuk!" En... boom! Op 't zellde oogenblik veranderde de heks in een kikker!



64. Huppelaar gaf een schreeuw van vroeger, waarop onmiddellijk een aantal kikkers toesnelde. Tervyl zij de heks boelden, veranderde Huppelaar de dwerg in een kikker. Hij had er al helemaal de slag van te pakken en toen Elajo stadelijk gepraon was, leverde de prins haar één, twee, drie, in haar vroegere gedaante terug.



55. De heks en haar jong werden in
trouw toegesproken, maar later de
bruid geboren. nam Klajo de tover-
staf van Kappelaar af. Sprak hem in
steden en wierp deze in het water.
"Ziezo!" zei ze. "daar kan alvast geen
kwaad meer mee gebeuren!" Daarop
werden de boomlichten naar het paleis
gevoerd en stevig opgesloten.



56. De volgende dag werden de heks
en haar kind voor de koning gebracht.
Dere kreeg hen met zijn bolle kikker-
ogen verantwoordigd aan. Toen liet hij
de twee grootste en sterkste kikkers uit
zijn rijk komen. "Klim op die heks!"
zei hij uit. "aan de hoogste veldsengel;
het kind kan blijven leven; dat zullen we
wel klein krijgen!"



57. Onder angstig gekwaak werd de heks weggesloopt. Maar nu rende het beestheid naar Elajo toe, en terwijl dikke tranen hem langs de groene wangen vloeiden, smeekte hij: "Och, laat m'n moeder toch leven! Ik houd zoveel van hant! Toe, we zullen beus, beus, beus geen kwaad meer doen." Lieve Elajo, vrug de kating om vergiffenis voor mijn moeder!"



60. Elajo, die nu zag, hoe deze hekscheperls van elkaar bleiden, kreeg vaak medelijden. Ze viel voor de kating op de knieën en smeekte om genade voor de heks. "Heus", zei ze, "ik weet zeker, dat ze in haar hart al kwad al is. Ik geloof vast dat ze 't niet weer doen zal!" En toen — toen Elajo deze woorden gesproken had, gebeurde er iets wonderlijks!



60. — Er schiet een lichtstraal door de
 nacht en de bomen en haar licht ver-
 derden opende in een beeldschone nimf
 en een allerliefst jongetje. Elke
 schied — ze dacht waarlijk eerst
 'n ogenblik, dat 't haar moeder was . .
 Maar de lering maakte 'n haging en
 zei: "Wel, wel, is dat niet onze be-
 reide meestersvrouw?" — "Ja, die
 ben ik," antwoordde de nimf.



70. — En toen vertelde ze: "Lang gele-
 den was ik een dwerg in mijn dienst.
 Had ik dat maar nooit gedaan! Want
 de heerser deed een tovermiddel
 door ons drinken en toen veranderden
 we in zalle afschuwelijke wezens.
 "Steen ter wereld," zei hij, "kan je
 redden den reus, die je zijn volste ver-
 trouwen schenkt. Maar die wil je wel nooit
 vinden, met zo'n uiterlijk ha-ha-ha!"



71. "Terwijl hij dit zei, hield hij een 'n spiegel voor", vervolgde de konink. Toen gaf hij me 'n linnenstof. "Troost je hiermee", zei hij. "Je kunt hiermee alle anderen net zo luttel maken als je zelf bent. Dat staakt niet zo af!" Daarop reedheen hij. "Ach, ach, wat voolde ik me ellendig! De koninkheid was in mijn hart gevestigd en ik heb al die tijd veel leed geleden."



72. "En nu heb jij ons door je vertroeven gewed", besloot de maermevrouw, terwijl ze Elze over de wangen streelde. "Pas maar op, dat je niet zelf die dwerg bloemkaut!" — "Maar hoe moet ik hem herkennen?" vroeg Elze. "Je hartje zegt het je, als je hem in zijn ogen kijkt", zei de maermevrouw. "En naar je hart moet je altijd luisteren!" — Daarop ging ze met haar kind naar huis.



73. De volgende dag werd alles in gereedheid gebracht voor de ontvingen van de dwergenkoning. Elajo kreeg een parkje van het fijnste groen der wasserandels. En op de muur van het loes krachten de beide prinses naar bij de dwergenkapper, die tussen het hoge gras woonde. Zij zat juist voor zijn muurje, toen ze aankwamen.



74. Terwijl de prinses buiten wachtten, werd Elajo netjes gekapt. Het haar werd een beetje bijgeknipt en met beide ijers volgens de laatste boefmode bewerkt. Toen kreeg ze haar parkje van randselgroen aan en een kranse van zilveren sterrenmuurdoempjes op haar hoofd. "Wij noemen je voortaan PRINCESSE STEERNMULDER", zeiden de prinses. toen ze 't zagen.



75. 's Middags kwam koning Langbaard op Piedro, zijn bosduif, aangevlogen. Hij werd plechtig verwelkomd door de koning, de minister, en de generaal. Ook Elsje en de beide prinsen werden aan hem voorgesteld, en alle kikkers kwaakten uit volle borst: "Hoera-kwaak-kwaak voor koning Langbaard! Hoera, voor het land der dwergen!"



76. Elsje vroeg natuurlijk dadelijk, of de koning iets van haar moedertje wist. "Tja", zei koning Langbaard, "dat weet ik allemaal zo niet uit m'n hoofd" Daar moet ik m'n staats-secretaris eerst naar vragen. Weet je wat, ik zal je meenemen, als ik morgen terugga naar 't bos. Je kunt wel voor me op de duif zitten. Piedro is sterk genoeg".



77. Al snel was het feest nu in volle gang. Eerst werd er 'n wedstrijd in het hoogspringen gehouden. Springbreuk, de kromprins, daalde van z'n paard en kwam precies op z'n kop terecht. Maar door lachde hij om, want het was hem al zo dikwijls overkomen, dat hij niet beter meer wist of het konde zo.



78. 't Volgend nummer van 't program was een evenwedstrijd. Elke evenster moest een plompebloem trekken, waar een andere lichter bovenop stond. Nu 't was een hele kunst om bovenop zo'n voortakelende doorn alomde te blijven! Telkens ging er dan ook 'n lichter kapje onder, en dan moest hij uitvallen.



19. Na afloop van de wedstrijd moest Elaje de prijzwinnaars bekruiven. Ze kwamen een voor een bij haar en kregen dan een prachtige krans van levende watervanoliën om de hals. Vervolgens sprak koning Horkelork: "Hoogvereerde vriend Langhoofd! Gelofde eedvrienden! Mag ik U, op deze feestelijke dag, de nieuwe prinses voorstellen?"



20. "Deze jongedame hier", vervolgde P. M., zijn hand op Elaje's schouder leggend, "benoem ik heden tot prinses en geef haar de titel van: PRINSESSE STERKMIDDE" is het gezegd!" "Hoorn-kwaak-kwaak! Leve Prinsesse Sterkmidde!" riepen de kikkers. Ze gaven elkaar een poot en maakten een cirkel om Elaje heen, zodat het arme kind er verlegen van werd.



51. Hierop zong de zangvereniging
"Het Vrolijke Kwakertje" het volks-
lied der doogen en dat der kikkers.
Maar juist waren ze gefindigd met de
schone regie!

"Wij minnen U, ons Kikkerland,
En wijzen voor geen tegenstand!"

toen, ploos! de steen van een der
wachtposten in het water viel.



52. "De oelvaar! De oelvaar!"
kwaakten de kikkers en — ploos!
ploos! ploos! — daar verdween de
hele zangvereniging, met de koning,
de minister, ja de hele kikkernatie
onder water. Het volgende ogenblik
streck een grote oelvaar neer. Maar
schielve koning Langbaard en Klapje, die
zich angstig aan hem vastklampten, was
er geen levend hapje meer te zien!



53. Met woedende blikken trof koning Langhaard op de oobesnar toe, "Wiel heb ik van m'n devote!" riep hij uit. "Com je daar nu alweer? Hoe dikwijls heb ik je nu al gezegd, dat je het land van mijn vriend Markelork niet rust moet laten! Maar nu is het uit!" En toen hij dit zei, slopte de koning driemaal in de handen.



84. Onverwilt kwamen er van alle kanten elfen en luchtheerschen aanstroom. "Drengt de oobesnar naar het bos en slaan hem streng vast!" gebod de koning. "Overgevoerd bij zonsondergang rechttoelief!" De elfen en luchtheerschen wonden nu hun gardsels los, slingerden ze als knaak en den oobesnar en voerden hem weg.



27. Toen de ochtend weg was, stak koning Hockelwink verzakelijk het hoofd boven water. "Is-je weg? helomaal weg?" fluitende hij angstig. "In orde hoor, kom er maar af!" riep Langhaard, en nu klauterde de hele kikkerschaar weer aan land. De zangvereeniging zong een vrolijk lied en daar kikkerten alle kikkers weer van op.



28. 's Avonds, toen 't helemaal donker was, werd het feest voortgezet. Er waren zeshonderd glimvottrons gebouwd en die vertoeden nu tussen 't riet aan de overkant allerlei mooie lichafiguren, die in 't water weerspiegelden. De muziek in 't koninklijk jacht geroeten, speelde nabestansen de schoonste liederen, terwijl het hoge gezelschap aandachtig luisterde en lachte.



87. Tot slot vormden de glimvermen-
tezen de letter H. en L., wat natu-
tuurlijk "Horkobork" en "Langbaard"
betekende. Op dat oogenblik zette de mu-
ziek in, en plechtig blonk de overture
van de opera "Cavaleria Kikkeriana"
over het water. Het was een verheffend
ogenblik en koning Horkobork moest
een beek uit z'n keel wegstikken! En
toen was 't feest afgelopen.



88. Laat in de middag van de volgende
dag ging koning Langbaard vertrekken en
ze moesten ook Elze afscheid nemen.
Dat viel toch niet mee, want zij was erg
veel van de kikkerprinsen gaan houden.
Ze vielen elkaar zakkend om de hals en
Elze moest beloven dat ze later met
haar moeder nog eens op bezoek zou
komen. Na dat belooft ze natuurlijk
grag.



27. Toen kwam keizer Longward op zijn delf, zette Elze voor zich neer en daar ging het, hoog door de lucht! Het was erg laat daarboven, maar de keizer deed zijn mantel af en sloeg die van Elze heen. Nu durfde ze ook wat in 't rond te kijken. Maar wat was dat mooi! De ondergaande zon schitterde als goud en schijnt gloriënd-rode pijlen tussen de wolken door.



28. En ver, heel ver betreden lag het lege land ... Daar plotseling boorde Elze een geruis achter zich. Het was Oerren, de koning der luchtgeesten, op zijn zwevende paard. Van zijn elfen had hij van de geschiedenis van de eerevaar gehoord en nu wilde hij ook het proces tegen de querevaar bijwonen. Zo bereikten ze, nog vóór sonsondergang, het bos.



21. Alles was al voor de rechtsaan-
ding gereed. De boeking van plaats en
de belevaar werd, stevig gebonden,
voorgeleed. Vlijmsnavel, de bosuil,
was officier van justitie en kinkouter
Stelland, de griffier, moest alles
opschrijven. "Beklaagde!" krasste de
ad, "U wordt beschuldigd, bij herha-
ting de kikkers naar het leven te staan!
Wat antwoordt U hierop?"



22. Nu nam Mr. Vos, de verdediger,
het woord. "Gennadige Majesteit", een bij-
"Ik geloof, dat die arme dier ons mede-
lijden verdient! Om te leven, moet hij
kikkers eten, maar bij iedere kikker
springt hem het hart van deernis. Siet U
voer, welk een lottering! En dan" —
vinger hij er aan toe, — "Ik meen, dat
de edelachtbare heer Vlijmsnavel zelf
ook wel een kikkertje lust!"



23. De lui werd rood van woede, maar daar z'n vrees oog je dat ze niet. En de koning sprak: "Altemaal goed en wel, maar beklaagde wéét, dat hij de kikkers van mijn vriend Harleboek niet rust moet laten. Ik zal u vertellen, waarom. Jaren geleden was ik een verre prinses tot gevallen. Toen der edelste behouders van mijn rijk gingen naar in mijn salontje te komen . . ."



24. "Op de terugweg", vervolgde de koning, "jaakt hij het land van mijn dierbare vriend Harleboek, dwars een lotje ook de boot om. Onvervaard, eerder te denken van het gevaar van door het ontsier te worden opgeslukt, spreken de kikkers te water! Ze redder alle drevelingen en zetten ook de loot nog overtoed."



14. "Helaas", besloot hij, "die dappere krijgers liezen het leven." Toen behield plichtig beloofd, dat het rijk van Horkebiak voor altijd onder zijn bescherming zou staan. Dat wist de beklaagde, Trilwel van verantwoordiging stond de koning op. "Ik vermoed dat de beklaagde aan zijn polsen opgehangen te worden aan de hoogste boom?" sprak hij.



15. Allen sidderden bij het horen van dit vreselijke vonnis. Onder angstig zwijgen werd de oolenaar naar een bege boom, die aan de bevrind stroom, gevoerd. Een lang koord werd aan zijn polsen gebonden, de specht moest het koord over een tak halen en de vethol moest de oolenaar ophijzen, waarna het koord aan een laag takje vastgezet werd.



27. Ho, wat een naar gezicht was dat, dat grote beest daar vo te zien hangen, klapperend met angst en vleugels, dat de varen er af stoven! Moest het arme dier daar nu zo blijven hangen, in storm en regen, om van honger te sterven? — "Ik wil hem bevrijden!" dacht Klaje, terwijl de koning met haar naar zijn paleis wandelde.



28. De ingang van 't paleis was een gelijkenis der wipelen van een eik, maar van binnen was 't prachtig! In een der zalen zat de Staatssecretaris en de koning vertelde hem, waarvoor Klaje kwam. De secretaris zocht en zocht in zijn dikke boeken en zei: "Ik lees hier van een fee Mirabella, die gewoond heeft 1000 en 20, levende olsen."



99. "Maar" — bevalot de secretaris, ze is al maanden geleden vertrokken om haar kindje te zoeken en na die tijd door niemand meer gezien". Nu had Elze wel kunnen haden van teleurstelling: Maar ze hield zich Rink". En toen de koning haar de volgende morgen bij de eik bezocht, bekende ze die ongelukkig.



100. Maar 's middags, toen de zon op het hoogst stond en de laboerers hun middagshapje deden, gaf de Elze stillingen de laas van een der laboerers-schikkers en sloep naar de eekelaar. Dikt de paard van de laas gestande ze met voling. In het loord toe was. De eekelaar viel omhoog, maar gelukkig bevoorde hij zich niet erg.



101. "Denk je wel", zei de oordeelaar, "maar maak nu ook nog even mijn polen los". "Zal je de kinkers van koning Har-kerk dat nooit meer plagen? En zal je mijn vaders den opvoelen?" vroeg Elze. "Ik bekend het je?" zei de oordeelaar, en even later zweemde hij al-ling weg. Maar Elze durfde die avond de koning toch niet goed in de ogen kijken?



102. De koning was woedend, toen een bediende hem kwam vertellen dat de oordeelaar weg was. Hij sloeg met zijn vult op tafel. Elze schrokde zich ver-schrikkelijk en ze twijfelde al zo of el-gentlijk wel goed van gedaan had, want koning Langbaard was toch heel vriende-lijk voor haar geweest! Maar gelukkig vermoedde niemand, hoe 't gebeurd was.



100. Welken verzuipen en klagen daar
 al, dat de oolenaar zijn belofte vergeten
 was. Maar op zekere dag, toen ze met
 een der kabouters een wandeling maak-
 te, streek de oolenaar plotseling naar
 haar over. "Hoe durt jij hier te komen!"
 riep de kabouters. "Wat kan je je leven
 kosten!" Maar de oolenaar zei: "Ik heb
 het de prinses beloofd."



101. "De Kint hier woonde", vertelde
 hij. "Hij het grote kornemid. heb ik 'n
 lee graken die aan twee kleine told-
 reizen vroeg, of ze geen leerkid met
 moet hebben. De molajen zeiden van ja en
 vertelden iets van 'n moed en 'n cap-
 les. Maar dat kon ik niet zo goed ver-
 staan, want ik moest me natuurlijk schuil-
 houden."



106. "O, dat was wel!" jachte Klajo.
 "En die maatsjes waren wel heel
 knokkerstoet en knokkersteet!" Daar, daar
 bring me maar hem toe!"
 De eekenaar pakte Klajo en verrijde
 met zijn snijfel op en vette haar op zijn
 rug. Klajo sloeg haar armpjes om de
 hals van het dier, en ze gingen te op weg.



107. Verrethage lopend en vliegend
 bereikte ze het korenveld en het huis
 van roof Dikmoet. En daar zat, voor de
 deur . . . Klajo's moeder. Ze hield haar
 gezicht in de handen en huilde. "Och,
 och", zachte ze, "waar is mijn lieve
 Klajo toch gebleven?" "Mama! Hier ben
 ik! Hier is Klajo!" riep Klajo nu op eens.



187. Daar sprong de Ise aangeled! Ze kon eerst haar ogen niet geloven! Maar toen zeelde ze naar Elsie toe en drukte haar stijf tegen zich aan. "O, mama, vergeef me, ik zal nooit meer wegl..." "Wegvliegen", was ze zeggen, maar ze bedacht zich, dat ze geen vleugeltjes meer had en begon te wikkelen.



188. Maar de Ise droeg haar kled gauw naar binnen. Wat een verrassing voor de diksoorten! Vooral Knagneus en Kaalbeentje waren afgelaten en vroegen boederdult. Maar de oodevatte kon er niet z'n lange heuen nief in en moest buiten blijven. Daarom maakten de Diksoortjes maar een rondedansje om heen heen. En heen, hij of er niet één op!



113. Maar daarnaast vertelde hij
 twee (Dusart (als één) overige.
 De houthakker had een grote swarte
 kat gekocht en toen neef Dusart
 eens een veldt was maats, was de
 hele familie Langwaart verdwenen.
 "Die lelijke kat heeft ze heelstels af-
 maal opgegeten" zei hij. "want als
 ze gevlacht waren, zouden ze zeker
 daar dan gekomen zijn."



116. Zij en haar moeder keerden
 nu zo spoedig mogelijk naar 't bos te-
 rug. Hun eerste gang was naar koning
 Langbaard, die hen allerhartelijkst
 ontving en het Tasje vergaf, dat ze de
 volvraar had laten ontsnappen. Maar
 toen hij van de houthakker en zijn kat
 hoorde, liet hij alle dieren van het
 woud bij elkaar toetoren.



111. En daar ging de hele troep: de beer, het hert, het wilde zwijn, de vos, in volle vaart naar de houtbakkerswooning. Ze joegen de houtbakker, en verrees en de kat het land uit en staken het huis in brand. En de lee zorgde er niet 'n overvallige voor, dat Elaje niet gauw steuwe vleugeltjes kreeg en een sterretje kreeg ze ook weer.



112. Elaje trok nu verder gelukkig met haar moeder samen, en ze gingen nog dikwijls alle oude kennissen bezoeken. De kikkers noemden haar nog altijd "Prinsesje Sterrenvuur". En nu is ons verhaal uit. Kijk naar al Elaje weer in haar oude eik en walt een alreë maarvel toe!

